

## Daan de worm

Kareltje de hamster en Sjonnie de giraffe  
Waren aan het schuilen, want het regende enorm  
Kletsnat van de regen kwam er een piepklein beestje op hen af  
En zei bibberend: dag ik ben Daan de worm

Mag ik bij jullie schuilen, want dan word ik weer droog  
Ach ik kom bijna nooit boven de grond  
Maar vandaag dacht ik ineens: Ach ik klim eens naar omhoog  
'k Wilde eens weten hoe het er eigenlijk mee stond



Maar dat het zo zou regenen, nee dat had ik niet verwacht  
En dat ik nat zou worden, nee dat evenmin  
En wat een kleine hokken, nee ik ben snel weer vertrokken  
Zo gauw ik droog ben vlucht ik de grond weer in

Zeg is er niks te eten, wat nootjes of wat kaas  
Of wat te drinken, siroop of limonade  
Is er niks dat past bij een hongerige gast  
bij een kleddernatte worm of eigenlijk made

*(refrein)*

Want al ben ik dan een made, toch noem ik me liever worm  
Dat is sjieker en het heeft veel meer allure  
Want kijk nou toch eens naar me naar die prachtig mooie vorm  
Ja ik heb een van de mooiste dierfiguren  
Maar toch blijf ik bescheiden, want zo ben ik, beng ik bang  
Want als ik op zou scheppen noemde ik mezelf wel slang

Kareltje en Sjonnie keken elkaar aan  
En zeiden zachtjes tegen elkaar

Wat een grote uitslover, wat een opschepper die Daan  
Zo klein en dan zo'n grote mond, hoe krijgt hij het voor mekaar!



Maar Daan de made hoorde niets  
Hij ging maar door met praten  
Zeg heren, zei hij nuffig, deze regen lijkt wel storm  
Al dat water op mijn kop, wanneer houdt dat nou eens op  
't Is te gek, 'k lijk wel een regenworm

*(refrein)*

Kareltje en Sjonnie keken elkaar weer aan  
En daarna keken ze allebei omhoog  
Toen zei Sjonnie: hé ik heb een prachtig mooi idee  
Hij zei: Daan je kunt weer gaan hoor, 't is weer droog

Maar Daan was nog niet weg of het kwam weer naar beneden  
Bakken vol met regen en Daan werd weer kleddernat  
Kareltje keek Sjonnie aan en zei toen heel tevreden  
Moet je maar niet sjiek doen, want ja dan krijg je dat  
Het onweerde en de wind begon te huilen  
En Sjonnie zei: gezellig hè zo samen schuilen