

Jonathan de wandelende tak

Elke ochtend om half negen als het hek weer opengaat
Hoop ik iedere keer weer stiekem op een wonder
Dat vandaag een heel lief jongetje of meisje voor mij staat
Dat zal zeggen: Jonathan je bent bijzonder

Maar nooit komt er iemand langs, niemand stopt ooit bij mijn hok
Dat iemand lacht of naar mij kijkt, komt ook nooit voor
Ja gisteren riep een jongetje: Kijk daar woont nou een stok!
En toen liep hij lachend met zijn vriendjes door



Ik begrijp het best: ik ben een dier maar kan geen knappe dingen
Ik kan niet rennen, ik kan niet zwemmen op mijn rug
Ik kan niet als een luipaard zomaar in de bomen springen
Ik kan alleen maar wandelen naar voren en weer terug

refrein

Maar laat me maar, ik red me wel, 'k ga in mijn eentje spelen
Dan voel ik me geloof ik, toch het meest op mijn gemak
Want dan hoef ik niet bang te zijn dat kinderen zich vervelen
Of roepen dat het saai is bij een wandelende tak
Ja, ik speel liever in mijn eentje en dan speel ik elke keer
Dat alle kinderen gaan slapen en dan ben ik hun teddybeer

Laatst op een ochtend werd ik wakker na een hele mooi droom
Het was zo mooi ik kon het bijna niet geloven
Ik droomde dat ik groot was, 'k was een wandelende boom
En alle kinderen klommen zo bij mij naar boven

In mijn haar had ik een boomhut en er was ook een liaan
En ik voelde me zo opgelucht en blij
Maar toen ik 's ochtends wakker werd en voor het raam ging staan
Liepen alle kinderen me weer voorbij

Ik begrijp het best: ik ben een dier, maar kan geen knappe dingen
Ik kan niet rennen, ik kan niet zwemmen op mijn rug
Ik kan niet als een luipaard zomaar in de bomen springen
Ik kan alleen maar wandelen naar voren en weer terug



Refrein

Maar zal die dag dan ooit nog komen, dat er kinderen voor me staan
En zullen zeggen: Jonathan, kom dichterbij
Je stelt ons zo op ons gemak, lieve wandelende tak
Jonathan je bent zo lief, Jonathan je maakt ons blij

Maar tot die tijd red ik me wel en blijf ik lekker spelen
Want jullie zijn mijn vrienden en wat fijn dat zoiets kan
Want hier hoef ik niet bang te zijn dat jullie je vervelen
Of roepen dat het stom is bij die saaie Jonathan
En nog even dag geef ik een feest met taartjes en gebak
Want als de kinderen gaan slapen, dan ben ik hun knuffeltak