

Knut de uil

Zeg Sjonnie, vind jij het ook zo fijn hier in het mooie Zweden
Al de schitterende meren, in de verte wolfgehuil
Al de bossen, al die bimen, ik zou hier zo terug willen komen
Ik wou dat ik dat zeggen kon, hoorden ze een kleine uil

Ze keken om en in een naaldboom zat een lief, een heel lief uiltje
Het keek stilletjes voor zich uit met grote ogen vol verdriet
Langs zijn snaveltje een traan, en hij keek ze beiden aan:
Hier in het grote uilenbos willen ze ons niet



Mijn pappa niet, mijn mamma niet en mijn grote zusje niet
Alle andere dieren om ons heen vinden ons stom
Ze vinden ons maar raar, ze doen onvriendelijk en naar
Kareltje keek Sjonnie aan en vroeg toen: maar waarom?

Kijk in het grote uilenbos gelden hele vast regels
Een duifje hoort roekoe te doen, en de boseend zwemt en kwaakt
En de vogel hoort te fluiten en het zwijn is altijd buiten
En de uil is heel is heel verstandig...want de uil is wijsgemaakt

De uil is knap en heeft een bril, de uil kan heel goed rekenen
De uil kan heel mooi schrijven en de uil is goed in taal
Maar mijn mamma en mijn zusje kunnen alleen maar heel goed tekenen
En pappa speelt viool, die is alleen maar muzikaal

En ik kan heel mooi zingen, zingen doe ik het allerliefst
Als ik groot ben wil ik heel graag naar de dierenzangschool toe
Maar als ik dat de dieren zeg, roepen ze: zeg scheer je weg
Een uil gaat naar de uilenschool en zingt alleen: oehoe!

Maar gelukkig zijn mijn mamma en mijn pappa lief en aardig
En zegt mijn zusje vaak: acht trek het je niet aan
Laat ze praten alle dieren, wij zijn gelukkig met z'n vieren
Langs Knut z'n kleine snaveltje droop opnieuw een natte traan
Maar deze was van blijdschap en zijn ogen werden groter



Want zijn pappa kwam en nam zijn zootje mee
Knut begon te gapen, pappa zei: je moet snel slapen
En hij stribbelde nog tegen, maar zei toen lief en zacht: oké

Ik ga heel erg lekker dromen met mijn kleine oogjes dicht
Ooit zullen alle dieren ons snappen
Dat, we zijn misschien niet knap, we het toch sijn hebben, hè pap
Nou welterusten, ik ga nu een uiltje knappen